

Thema: Geluk voor onderweg

PREEK

over Lucas 6,20-23

op 12 juli 2020

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad

Psalm 128 : 1,2,3 uit de NPB

Gebed

Opwekking 244 Welzalig de man, die niet wandelt

Schriftlezing

- *Lucas 6,12-23*

Preek over Lucas 6,20-23 – Geluk voor onderweg

Psalm 1 : 1,2,3

Geloofsbelijdenis

- *Gezang 176 : 1 GK 'k Geloof in God de Vader, die uit niets*

- *Apostolische Geloofsbelijdenis over God de Zoon*

- *Gezang 176 : 5 GK 'k Geloof in God de heilige Geest, die troost*

Dankzegging en voorbede

Collectemoment

LB 650 : 1,2,7 De aarde is vervuld

Zegen

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, broers en zussen,

Wanneer ben je gelukkig?

Ik lees op internet dat geluk betekent dat je tevreden bent met de levensomstandigheden waarin je verkeert. Mooi gezegd.

Geluk – dat heeft er als je het zo leest mee te maken dat je gezond bent, dat je naar school kunt of een baan hebt, dat het je goed gaat in de liefde, dat je zo af en toe eens op vakantie kunt. Dat soort dingen.

Dat zal voor velen van jullie herkenbaar zijn – al was het alleen maar omdat er in onze samenleving veel draait om geluk.

Geluk – dat heeft in die opvatting alles mee te maken met wat het leven je brengt.

Maar als geluk afhangt van wat het leven je brengt, dan bestaat het niet dat je altijd gelukkig bent. We zijn niet altijd blij met de omstandigheden waarin we leven. Dat hoeft ook niet. Het gaat ons niet altijd voor de wind, we zijn niet altijd gezond, we kunnen dit jaar misschien niet zo ver op vakantie als anders, en misschien zitten we wel even knijp met de centen door de onzekerheid of je straks nog wel een baan hebt.

Geluk is kwetsbaar.

Geluk is tijdelijk.

Geluk is toeval.

Geluk...

Tot je leest wat Jezus erover zegt.

En ik zou willen dat je zo aan het begin van de vakantie zijn woorden tot je dóór laat dringen – en om zijn woorden mee te nemen voor onderweg.

Het zijn vreemde woorden die Hij spreekt – ook al zijn ze nog zo bekend.

Gelukkig ben je als je arm bent – zo zegt Hij het.

Gelukkig ben je als je honger hebt – zo gaat Hij door.

Gelukkig ben je als je huilt – zo hoor je uit zijn mond.

Gelukkig ben je als mensen je haten – zo klinkt zijn laatste gelukspreuk.

En om het te onderstrepen laat Hij dan ook nog eens horen hoe je helemaal *niet* gelukkig bent als je rijk bent, als je genoeg te eten hebt, als je een vrolijk leven hebt, als je populair bent onder de mensen.

Dat zijn nu juist de dingen die bij ons hoog scoren – op de schaal van geluk.

Alle reden om nog eens te luisteren naar die woorden van Jezus over geluk.

Je voelt misschien dat Hij gelijk heeft: rijke mensen zijn niet automatisch gelukkige mensen; zoals ook bij de andere dingen die Jezus noemt het niet altijd vanzelfsprekend is dat ze je diep gelukkig maken.

Maar wat dan wel?

Wanneer ben je gelukkig?

**

Geluk heeft alles te maken met de vraag wie Christus Jezus is voor jou.

Dat is wat Christus zijn leerlingen meegeeft: *voor het ware geluk moet je bij Mij zijn!*

Dat zegt Hij niet zomaar.

De hele nacht heeft Hij doorgebracht met zijn Vader.

Is Hij in gesprek geweest met zijn Vader.

Een hele nacht is Jezus wakker geweest.

Hij heeft gebeden en gebeden.

Dat Lucas het er (in 6,12) zo nadrukkelijk bij zegt laat zien dat er iets belangrijks op handen is.

Hij gaat de mensen duidelijk maken: *bij Mij moet je zijn!*

Met die boodschap daalt Jezus de berg af – na die nacht van gebed.

Twaalf mensen gebruikt Hij om die boodschap wereldkundig te maken.

Twaalf mensen – die niet alleen volgeling van Hem zijn, maar die Hij ook *apostelen* noemt (6,13): mensen met een missie, mensen die wat te vertellen hebben, mensen die een boodschap hebben voor de wereld, de boodschap van boven, een gelukkige boodschap.

Maar denk niet dat het een gemakkelijke boodschap is.

Jezus heeft er een nacht lang met zijn Vader over doorgesproken.

De mensen drommen samen.

Er zijn nog meer leerlingen, er zijn nog meer mensen – zo vertelt Lucas: *een menigte mensen* van heinde en verre.

Het zijn mensen die weten wie God is.

Mensen die weten hoe belangrijk het is om te geloven.

Jezus vertelt hen dat je er niet bent met geloven alleen – hoe belangrijk het overigens ook is om te geloven.

Het zijn allemaal mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel, zoals die er in Jezus' dagen uitzag.

Maar Jezus' boodschap is dat je er niet bent door stipt de regels op te volgen die God heeft voorgeschreven, dat je er niet bent met een gehoorzaamheid die alleen maar buitenkant is.

Het kan niet anders – of het moet de mensen aan het denken hebben gezet.

En je hoopt dat het ook mensen vandaag aan het denken zet.

Wanneer ben je gelukkig?

Als je gelooft?

Zonder iets af te doen aan het voorrecht van geloof, het belang van geloof, de kracht van het geloof gaat het bij het geluk waar Jezus het over heeft om méér dan dat je het alleen maar gelooft omdat je dat misschien je leven lang al doet.

Wanneer ben je gelukkig?

Als je maar doet wat God van je vraagt, je verplichting naar Hem toe nakomt?

Zonder ook maar iets af te doen van het belang om te doen wat God van je vraagt gaat het Jezus om méér.

Het gaat Hem er om dat het zoekt bij Hem.

Voor het ware geluk moet je bij Christus zijn.

**

Je moet bij Hem zijn – want Hij maakt het verschil.

Wat dat verschil is?

Dat blijkt in die woorden die over mensen die arm zijn – en toch gelukkig.

Over mensen die honger hebben – en toch voldaan verder kunnen.

Over mensen die verdriet hebben – bij wie toch een lach om het gezicht te zien valt.

Over mensen die gehaat zijn – en toch gelukkig.

En ook het tegenovergestelde geldt.

Dat je rijk bent – en toch niet gelukkig.

Dat je welvarend bent – en toch niet gelukkig.

Dat je blij bent – en toch niet gelukkig.

Dat je populair bent – en toch niet gelukkig.

Denk alsjeblieft niet dat Jezus een armoede-ideaal predikt.

Of dat Hij zegt dat je om gelukkig te zijn geheelonthouder moet zijn of worden.

Of dat het bestaan van de zwartkijker gelukkiger zou zijn dan dat van de optimist.

Het vraagt wat om echt te luisteren naar Jezus.

Om echt onderweg te zijn met Hem.

Bij Mij moet je zijn – zo zegt Hij.

Maar bedenk dan wel dat je het achter Mij aan niet gemakkelijk krijgt.

Denk niet dat je dat wel even doet.

Leven met Mij is de moeite waard – maar het is geen moeiteloos leven.

Hier laat Jezus iets zien van wat Hij zelf gaat meemaken, nu Hij met z'n leerlingen de boodschap van het koninkrijk van God gaat uitdragen.

Het zal Hem gejuich opleveren – maar niet minder gehoon.

Hij zal onthaald worden door mensen – maar niet minder door diezelfde mensen worden afgewezen.

Hij zal ontroerd zijn door wat Hij meemaakt – maar niet minder zal Hij getroffen zijn door het ongeloof van mensen die zeggen te geloven.

Denk niet – zegt Jezus – dat het jou als volgeling niet zal gebeuren.

Denk niet...

En tegelijk: laat je daar niet door afschrikken.

Als de dingen die Jezus noemt je overkomen – dan ervaar je dat misschien niet als geluk, dan hang je geen slingers op, dan zet je geen bloemen op de vaas, dan organiseer je geen feest.

En toch mag je je dan gelukkig weten.

Waarom?

Omdat je weet dat er méér is

Omdat je weet bij wie je terecht kunt.

Omdat je weet dat geluk méér is dan een goed gevoel, méér is dan tevreden zijn met je levensomstandigheden.

Omdat je weet: het geluk dat Christus brengt hangt niet af van de omstandigheden, maar is verbonden aan Hem.

Zoals Hij een hele nacht lang het contact zocht met zijn Vader, zo mogen wij elke dag weer (de mooie en de minder mooie, de gelukkige en de minder gelukkige) het verwachten van Christus.

We mogen het zoeken bij Christus, zoals Christus het zocht bij zijn Vader.

In die houding – een houding van afhankelijkheid, een houding van gebed – mogen ook wij ons geluk zoeken.

Geluk – dat zit niet aan de buitenkant van je bestaan.

Geluk – dat zit aan de binnenkant.

Geluk – dat vind je bij Hem.

Dat maakt dat je anders kijkt naar je baan, naar je bezit, naar je mogelijkheden en je onmogelijkheden, misschien wel je beperkingen.

Anders – geluk is zoveel méér dan de buitenkant.

Het echte geluk zit in die houding van afhankelijkheid.

Een houding waarbij je de keuzes die je maakt – de keuze van een baan en de keuze van een relatie, de keuze van een vakantie en de keuze van een verhuizing – laat bepalen door wie Christus is voor jou.

Die houding vraagt om geloof.

Die houding vraagt dat je doet wat God van je verlangt.

Maar nog méér vraagt die houding om overgave.

Overgave – aan niemand minder dan aan Hem die het woord richt tot zijn volgelingen, Jezus Christus.

Wanneer ben je echt gelukkig?

Als je het zoekt bij Christus.

Hij maakt het verschil – een verschil in levenshouding, in de manier waarop jij in het leven staat.

**

En luister er in onze zoektocht naar geluk voor onderweg dan alsjeblieft niet overheen dat Christus zegt dat je gelukkig bent wanneer de mensen je haten *omwille van de Mensenzoon* (6,22).

Geluk – dat hangt voor ons gevoel zo vaak af van wat wij doen, en misschien ook wel wat wij doen voor God en voor Christus en voor de kerk en nog veel meer.

Maar het geluk waar Christus het over heeft – dat hangt niet af van wat wij doen voor God, maar van wat Christus doet voor ons.

Het geluk dat Hij je voorhoudt is niet een geluk waarin het gaat om wie jij bent voor God, maar het gaat erom wie Christus is voor jou.

Met die missie is Christus de berg afgedaald.

Met die missie is Christus gaan zitten om de mensen om Hem heen en in het bijzonder zijn eerste volgelingen toe te spreken.

Het is zijn missie duidelijk te maken dat je het verwacht van Hem.

God liefhebben – zo heet dat.

Laat dat maar je levenshouding zijn.

Dat lijkt misschien veel gevraagd.

Om bij alles wat je doet en denkt, om bij alles wat je aan plannen hebt te bedenken hoe het past in een leven met Christus.

Maar bedenk dan dat dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen.

Verderop vertelt Jezus over die boom.

Een boom die prachtige vruchten oplevert.

Waarom? Omdat die boom staat in goede grond (6,43-45)..

Niemand die die boom doet groeien – dan God alleen.

Niemand die die vruchten metselt (of wat dan ook) – dan God alleen.

Zo is het met het leven met Christus.

Christus leert je – of het vandaag voor het eerst is òf het is voor de zoveelste keer – dat jij het allemaal niet zelf hoeft te doen, dat jij het niet hoeft te maken bij God, maar dat God door zijn Geest wil wonen in jouw leven.

Dat is bepalend voor jouw geluk.

Misschien zul je het niet zo gauw doen – slingers ophangen als je iets vervelends meemaakt, slingers ophangen als je je baan kwijt raakt, als je bedrijf op de fles gaat, als je een vervelende boodschap uit het ziekenhuis krijgt, als je verdriet hebt om je ouders of om je kinderen.

Dat doe je niet. Dat vraagt Jezus ook niet.

Wat Hij wèl vraagt is dat je het ook dan verwacht van Hem.

Dat je ook dan Hem niet uit het oog verliest.

Want alleen bij Hem vind je echt geluk – dwars door alles wat je in je leven meemaakt heen.

Wanneer ben je echt gelukkig?

Voor het ware geluk moet je bij Christus zijn.

Hij maakt het verschil.

Want Hij leert dat geluk je levenshouding mag zijn.

Hij geeft je door de Geest het vertrouwen dat je het in de kracht van de Geest mag verwachten van Hem.

**

Dan zie je ook waar het op uitloopt.

Het loopt uit op levenslang geluk.

Dat is het grote verschil met het geluk waar ik over begon.

Geluk – een mens kan gelukkig zijn, maar dat geluk is zo tijdelijk, zo breekbaar.

Geluk – dat wissel zo gemakkelijk met momenten waarop het geluk verkwijnt of zelfs verdwijnt.

Geluk.

Het geluk waar Jezus je vandaag op wijst – dat is ook in dat opzicht zo anders.
Je bent nu al gelukkig, zegt Jezus.
Dat woord nu klinkt wel aan de voet van de berg waar Jezus zijn onderwijs geeft,
maar is in onze vertaling jammer genoeg verdwenen.
Nu al ben je gelukkig.
Nee, je bent misschien niet altijd blij.
Christus vraagt ook niet dat je gelukkig bent met alles wat je meemaakt.
Maar Hij leert je wel dat je in alles wat je meemaakt het mag verwachten van Hem.
Hij heeft het meegemaakt.
De armoede.
De honger.
Het verdriet.
De haat.
In alles hield Hij het op het oog – hoe er méér is dan alles wat je meemaakt beneden.
Jullie zullen rijk beloond worden in de hemel!
Daarmee bedoelt Jezus niet dat het geluk dat Hij je voorspiegelt iets voor later is.
Nee, het geluk van vandaag is dat je nu al de blik gericht mag houden op wat er
komt.
Je bent nu al gelukkig – ook al voel je misschien wel diep ongelukkig.
Je bent nu al gelukkig – als je blik gericht is op Hem die je hoop, uitzicht en toekomst
geeft.
Geluk voor onderweg!
Met Christus bereik je je bestemming.
En dus kun je gelukkig op weg.

Amen.